

*Kom allen tot Mij  
die uitgeput zijt  
en onder lasten gebukt  
en Ik zal u rust en verlichting schenken  
(Mt. II, 28°)*



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## **ALFONS DELCOURT**

echtgenoot van  
Mevrouw Agnes **ROMEYNS**

geboren te Michelbeke op 4 februari 1928 en thuis  
godvruchtig overleden op 24 juli 1994 ,  
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie van  
de H. kerk.

---

De families :

**DELCOURT, DE TEMMERMAN,  
ROMEYNS, GOSSEYE,**

danken U voor de blijken van deel-  
neming en gebed.

Hij was een man, die last noch moeite ontzag,  
om het welzijn van zijn gezin te verzekeren. Het  
was zijn hele wereld dat gezin en hij mocht het  
de dichter nazingen: "vrouw en kind te schragen  
op mijn sterke jeugd en ze hoog te dragen, is mijn  
vreugd". Maar er is arbeid die terugslaat, arbeid  
in de mijnen, die heimelijk en gestadig iemands  
gezondheid te gronde richt. Ook hij ontsnapte er  
niet aan en zo werd hij, nog in de bloei der jaren,  
gedoemd tot gedwongen rust en ziekelijk  
gesukkel. Hij was er echter de man niet naar, om  
zijn verdere dagen in kniezerig nietsnutten te zit-  
ten verdoen, wel integendeel, als het enigzins kon  
was hij thuis in de weer en bij vriend en buur  
present om een handje toe te steken. De minste  
blijk van dank en genegenheid waren hem daar-  
bij voldoende loon.

Nu wij hem uit handen geven, danken wij,  
ondanks ons groot verdriet, de Heer voor wat hij  
was en deed en voor ons betekend heeft. En wij  
bidden, dat hij bij de Heer barmhartigheid mag  
ondervinden naar de maat van zijn eigen barm-  
hartigheid tegenover elke medemens. En moge de  
goedheid, waarmee hij ons en iedereen beje-  
gende, ons helpen, om voor elkaar een troost te  
zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

Namis : zondag 18 september 1994 om 9.30 uur .