



GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van de Heer

Aloïs DELCOURT

echtgenoot van Mevrouw

JULIA GOSSE,

geboren te Nederbrakel op 16 maart 1923 en
godvruchtig overleden in de kliniek van het
H. Hart te Oudenaarde op 3 april 1972,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Laat ons niet bedroefd zijn zoals zij die
geen geloof hebben en geen hoop op eeuwig
leven. We hebben zopas het verrijzenisfeest
van onze Verlosser gevierd in de kerk. Terecht
mogen we dan ook hopen dat onze dierbare
overledene van God het eeuwig leven zal
ontvangen.

De dierbare overledene was een braaf en
deugdzaam man. Zijn leven was goed te zijn
voor zijn duurbaren. Daarom mogen we ver-
trouwen dat God ook goed zal zijn voor hem
en bereid zal zijn om hem te vergeven voor
zijn fouten en hem te belonen voor het
schone in zijn leven.

Bidden we daarom tot de Algoede Vader

dat Hij onze dierbare overledene barmhartig
weze en hem nu opneme in het eeuwig Va-
derhuis.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkind en
familie, zo graag had ik nog enkele jaren
samen met U allen hier gelukkig geweest.
Bidt voor mij en zoekt uw troost in het ge-
bed en bij mekaar.

Ik dank U voor alles, voor dat wat gij
voor mij geweest zijt.

Beste vrienden en geburen, ook U wil ik
danken. Denkt ook gij nog eens aan mij in
een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DELCOURT, GOSSE,
DE TEMMERMAN, VAN WIJMEERSCH,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel