

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Augustien DELCOURT

weduwnaar van Mevrouw

Emma MARROYEN

geboren te Elst, de 9 januari 1875, en schielijk overleden
te Zegelsem, de 22 december 1957.

Ik had mij 's avonds gezond te ruste begeven en in de eenzaamheid van de nacht heeft de dood mij ongenadig gewekt en gewenkt. Mijn uur was geslagen en ik moest meegaan. In de stilte van de dood hoorde ik een stem die mij beven en bidden deed. Sneller dan mijn gedachten, vlugger dan de sterkste wind werd ik van de aarde opgetild en in de kolk van de eeuwigheid geworpen . . . Heer ontvang mij in het rijk van uw barmhartigheid.

Ieder van ons zal aldus eenmaal rekenschap moeten geven over zijn leven. Zalig zij die dan mogen getuigen dat zij God erkend en gediend hebben; dat zij Zijn Wil volbracht en Zijn geboden onderhouden hebben, want Hij is de Meester, wij zijn de dienaren die in liefde moeten doen wat Hij ons heeft voorgeschreven, tot Zijn glorie en tot ons eeuwig geluk.

Ontferm U, smeken wij, Heer, over de ziel van Uw dienaar voor dewelke wij U bidden, opdat zij, door dit offer van verzoening, tot de eeuwige rust verdiene te geraken. (Of. def.)

Duurbare kinderen en familie, onverwacht ben ik van u heengegaan . . . De dood geeft ons telkens weer zalige lessen; laten wij er rekening mee houden tijdens ons leven. In afwachting van ons eeuwig en gelukkig wederzien, dank ik U voor alles wat gij voor mij deed. Blijft mijner gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

De kinderen en kleinkinderen van wijlen August DELCOURT-MARROYEN;
De familiën DELCOURT, MARROYEN, PIJCKE en LACROSSE,

zijn U zeer dankbaar voor de oprechte blijken
van diep medevoelen in hun smart.