



In Gods' geluk zal voor eeuwig rusten

MEVROUW

Clara - Maria DELCOURT

weduwe van de Heer

ROBERT DEROOSE,

geboren te Michelbeke op 23 maart 1906 en
godvruchtig in de Heer ontslapen
in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 1 september 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Groot is ons verdriet om het plotse heengaan van moeder. Maar toch zijn wij dankbaar om haar goedheid en liefde als moeder, dankbaar om het vele schone dat van haar uitging voor allen die haar mochten ontmoeten.

Sinds de dood van haar echtgenoot heeft zij de laatste tocht van haar leven in stilte afgelegd. Door hulpvaardigheid en dienstbaarheid schonk zij zich zelf weg tot dat de ziekte haar neerverelde.

Nu is haar levensweg voltooid en is zij ingegaan in de vreugde van de Vader, waar zij ware rust mag vinden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, een voorbeeld heb ik U gegeven. IK ben gelukkig geweest om U en met U. Ik dank U om uw innige genegenheid en liefderijke zorgen. Eens zien wij elkaar voor het volle Geluk weer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families DELCOURT, DEROOSE,
VAN VAERENBERGE, TORCK,
DE VLEESCHOUWER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel