

Kom Heer en laat uw barmhartigheid over ons
neerdalen.

ADVENTSTIJD.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Clementine DELCOURT

Weduwe van Mr **EMIEL ROMAN**

geboren te Elst de 27 September 1881 en
schielijk overleden te Schorisse de 20 Dec. 1959.

Gezalfd met het H.Oliesel in extremis.

Kom Heer en laat uw barmhartigheid over ons
neerkomen... Zo bidt onze Moeder de H.Kerk op de
laatste zondag voor Kerstmis, en vurig verlangt zij
naar de komende komst van de Verlosser.

Ondertussen is de Heer gekomen en heeft zijn
dienares verlost van alle menselijke miserie en ellen-
de. Door beproeving, lijden en dood gelouterd is
haar ziel naar haar Schepper teruggekeerd. Voor haar
wordt het nu een eeuwig Kerstdag; een eeuwige lof-
zang «Glorie aan God in de Hoge en vrede op aarde»
aan alle mensen van goeden wil.

In christelijke eenvoud en in stille deugdzaamheid
heeft de duurzame afgestorvene hare zaligheid be-
werkt. De Heer had haar begaafd met een vreedzaam
gemoed dat aller harten won. Reeds nu heeft zij
bij den Heer de beloning ontvangen voor haar
deugdzaam leven en haar gedachtenis zal in zegening
blijven bij allen die haar kenden.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, ik zeg U
geen vaarwel maar een totweeziens bij den Heer.
Blijft trouw aan het geloof in God en de Kerk; leeft
schoon en eensgezind en bidt voor mij.

Heer geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig
licht haar verschijne.

Zij ruste in vrede.

Heer & Mevrouw Omer ROMAN-MARTENS;
Heer & Mevrouw Hermès DELBROECK-ROMAN;

Heer Liban ROMAN;

Mejuffier Lydie ROMAN;

Heer Laurent DELBROECK;

De familie DELCOURT-PYCKE;

De familie ROMAN-ROMAN;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Dr. Portois Schorisse.