

Ieder huisje heeft zijn kruisje !



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

DE HEER

**Cyriel - Emiel DELCOURT**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie HOEBEKE**

geboren te Zegelsem op 10 augustus 1913 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem op 11 februari 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauzelijske Zegen in het stervensuur.

Waar is er een huis zonder kruis ? Er zijn er geen ! Want niets is vast en onveranderlijk in deze wereld. Geluk en voorspoed wisselen af met zorg, smart en lijden. Alleen na dit leven wordt in ons Gods liefde bestendig.

Na de begrafenismis wordt deze bede gezongen :

"Laat uw dienaar, o God, door uw heilige engelen opnemen en naar uw paradijs, de hemel, geleiden, opdat hij, die in U geloofd heeft, de eeuwige vreugde moge bezitten."

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, de laatste maanden van mijn leven was "mijn kruis" zwaar om dragen, doch het heeft me leren inzien welke grote liefde U voor mij had, met welke tedere zorg U mij steeds omringde en dat heeft mij mijn lijden moedig helpen dragen. Ik dank U voor die grote liefde. Aan al mijn duurbaren, familie, vrienden en kennissen, vraag ik mij indachtig te zijn in uw gebeden.

De families DELCOURT, HOEBEKE, DELAUNOIS en MAROYEN,

danken u voor uw bliken van deelneming.

B. Vanderzwalmen, St. Maria-Oudenhove