

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
H. Hart van Maria wees mijne zaligheid.



**BID VOOR DE ZIEL**  
van Mijnheer

## FRANCIES DELCOURT

Echtgenoot van Mevrouw  
**IRMA LAUWERIER**

geboren te St Blasius-Boekel de 12 Januari 1871 en  
zeer godvruchtig overleden te Schorisse  
de 23 Augustus 1954.

Voorzien van de H. Rechten onzer Moeder  
de H. Kerk.

- - o - -

Onze roem is deze: de getuigenis van ons geweten,  
dat we in deze wereld in eenvoudigheid des harten en  
gerechtigheid Gods, en niet in vleeselijke wijsheid  
maar in Gods genade geleefd hebben. 2 Cor. 1 12.

De duurzame overledene is eenvoudig en godvre-  
zend, God minnend en O.L.Vrouw vererend, door  
het leven gegaan. Hij was standvastig in zijn chris-  
telijke katholieke overtuiging; waakte op de belan-  
gen van zijn huisgezin, en als diepgelovige man hield  
hij er aan in alles trouw zijn plichten te vervullen, en  
in zijn jarenlang ziekzijn heeft hij bij elke gelegen-  
heid 't huis de Communie ontvangen, elke dag bad  
hij zijnen Rozenkrans

Met rustig gemoed zag hij zijn einde naderen en  
bleef betrouwen op God.

Beminde Vrouw en Kind, lieve Zuster, ik dank u  
voor uw goedheid en hoop dat ge veel voor mij zult  
blijven bidden.

Heer geef hem de eeuwige rust,  
En dat het eeuwig licht hem verschijne.

---

Druk. Portois Schorisse.

Mevrouw François DELCOURT geboren Irma LAUWERIER;  
Mejuffer Clarisse DELCOURT;

De familie DELCOURT-PYCKE;

De familie LAUWERIER-VERSCHELDEN;

Danken innig om uw gebeden  
en blijken van deelneming.