



**VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW**

Irma DELCOURT

weduwe van de Heer

Frans VAN DE MERGEL,

geboren te Michelbeke op 22 augustus 1902 en
godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskli-
niek te Opbrakel op 10 december 1969, voor-
zien van de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Moeder is heengegaan lijk wij het hadden ver-
wacht. Zij heeft haar taak volbracht, volbracht
zoals zovele andere, zonder dat een mens er
acht op slaat. En daar ligt juist de waarde van
een mens. Als wij zonder falen volharden in het
volbrengen van onze plicht dag in dag uit, dan
is het nog maar zoals het moest zijn zegt men.
Men zal er niet over spreken, wij kunnen er
niet groot op gaan. Dat is het nochtans, daar
ligt het terrein van onze gave, onze inzet, het
gebied van onze liefdebeoefening. Wie daar niet
alles op waagt, zal wellicht mislukken, metter-
tijd, in de ogen der mensen, spoedig in het
oog van God. Want zijn Wil volbrengen, mens
zijn zoals het hoort, zijn wat we moeten zijn,
ons dagelijks werk volbrengen, liefde en toe-
wijding : het zijn al parabelle krachtlijnen
die doorlopen tot in Gods oneindigheid.

Beste kinderen en kleinkinderen, steeds heb
ik getracht voor U te zijn wat ik zijn kon : een
moeder. Weest nu ook voor mij kinderen, ge-
loevige kinderen, die uw in gebed uw gedachte-
nis aan mij bewaart.

Dat de Heer u allen verenigd houde in zijn
liefde. Hebt dank voor uw genegenheid, tot
weerziens bij de Heer.

Maria, troosteres der bedrukten, bid voor mij !

Om uw blijken van medevoelen in rouw
om uw aanwezigheid in lijkdienst en
vooral om uw gebeden
DANKEN U

De families DELCOURT, VAN DE MERGEL,
VAN VAERENBERGE en DERYCK,

Uitg. THOMAS M.