



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Magdalena DELCOURT

weduwe van de heer

Valère VANDENDOOREN

geboren te Nederbrakel op 24 februari 1919
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te
Zottegem op 25 oktober 2001,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen waren
voor ons een troost, wij danken U ervoor.

De families Delcourt, Vandendooren,
De Temmerman en Soetens.

Je bent niet dood -
de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood -
je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet.
God zal je geven een onbegrensd geluk
in onbegrensde tijd.

Je bent niet dood -
Maar ach, we zullen je missen,
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk
zijn niet meer uit te wissen.
En ik geloof : God heeft zich niet vergist.

Namis op zaterdag 10 november 2001 om
17 uur in de parochiekerk te Michelbeke.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49