

«Blijft bij ons, Heer,  
de zon gaat al onder.»

(Lc. 24,29)



In dankbare herinnering aan

## ZUSTER GERARDA

**Philomena Joanna De Leenheer**  
**van de Zusters van de H. Engelen.**

Zij werd geboren te Lokeren op 12 maart 1913  
en werd geprofest op 29 maart 1937.

Zij keerde terug naar haar Schepper te Lokeren  
op 2 mei 1999, gesterkt door het Sacrament  
van de Zieken.

---

Eerwaarde Heer J. Denauw, directeur  
Eerwaarde Moeder Lutgardis  
de Zustersgemeenschap van de H. Engelen  
de families De Leenheer en De Blanger  
danken u van harte voor uw blijken van deelneming  
en voor uw gebeden.

Begr. en crem. D. Van Lent, Lokeren - 09-3480144

Verheerlijk mijn ziel de Heer  
vergeet zijn weldaden niet.

Hij is het die u uw schulden vergeeft,  
die u geneest van uw kwalen.

Hij is het die u van de ondergang redt,  
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,  
lankmoedig en goedertieren.

Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,  
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,  
vergelddt ons niet onze schuld.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,  
zo alomvattend is zijn erbarmen.

(Uit psalm 103)

Heer God, wij zijn van U  
en wij keren tot U terug.

Kom ons nu tegemoet  
met open armen

omdat Gij immers onze Vader zijt,  
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.