



J. M. J. V.

in vrede ruste de vrome ziel van

## EERWAARDE BROEDER IZAAK

in de wereld Maurits DE LEENHEER

Directeur van het Sint-Gerolmsinstituut te Aalter

Geboren te Hamme	17 augustus 1902
In de Congregatie der Broeders van Liefde getreden	8 maart 1920
ingekleed	7 september 1920
geprofest	8 september 1921

is zacht in de Heer ontslapen te Gent, Kliniek Toevlucht van Maria, op 3 mei 1958, na stichtend de laatste HH. Sakramenten ontvangen te hebben.

Met zijn kalme doordrijvende beslistheid en met zijn durvende ondernemingsgeest heeft Broeder Izaak overal waar hij verbleef : Eeklo, Deurne, Nederbrakel en Aalter, zowel het lager als het middelbaar onderwijs opgedreven tot een ongewone bloei. Hij wist maar al te wel dat godsdienstig-opgevoede leerlingen eens voorbeeldig-godsdienstige mensen zouden worden.

Als leraar en opvoeder werd hij ten hoogste geacht en gewaardeerd. Hij wist bij zijn leerlingen niet alleen het verstand te ontwikkelen, maar ook en vooral hun harten op te leiden tot Jezus en Maria. De door hem gevormde jeugd bleef hem een groot vertrouwen schenken. De oud-leerlingen verloor hij niet uit het oog.

In dienende liefde heeft hij de idealen van de Congregatie van de Broeders van Liefde nagestreefd. In die liefde heeft hij ook zijn gezondheid geofferd : in volle levenskracht heeft hij de «Koninklijke weg» van het lijden gevonden en hem bewandeld in volle onderwerping aan Gods Wil tot het einde, dank zij het licht en de steun van zijn mannelijke godsvrucht en zijn diep Eucharistisch leven. Zijn bewust en rustig heengaan is dan ook het hoogste offer geweest van zichzelf aan zijn Schepper en de bekroning van zijn schoon kloosterleven. In diezelfde liefde heeft hij, als Overste, zijn onderdanen gediend in vaderlijke goedheid en ruim begrip-pende bezorgdheid.

«In Paradisum deducant te Angeli...» met de zang der Engelen vergezelt het gebed van zijn dierbare moeder, zusters, broers, familieleden en medebroeders de voorbeeldige kloosterling naar de heilige rust van het Vaderhuis.

