

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mevrouw Camilla De Leeuw

weduwe van Heer Vital Capiau,

geboren te Schorisse, op 8 april 1907,
en godvruchtig overleden
te Kortrijk, op 20 mei 1977,

gesterkt door de Sacramenten der Zieken.

Zij is rustig gestorven, de morgen na het feest van O.-L.-H.-Hemelvaart. De Heer heeft als 't ware woord gehouden: „Als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben”.

Dit woord maakt ons, in onze droefheid, gelukkig. Toen moeder gebrekkig werd hebben wij een plaats voor haar bereid. Wij hebben haar opgenomen bij ons. Nu neemt de Heer haar van ons over. Het doet pijn, maar wij weten dat zij er goed zal zijn.

Wij hadden haar opgenomen bij ons. Anderen opnemen en zelf opgenomen worden: dat is mens-zijn. Zonder de anderen kan het niet, of toch moeilijk. Een mens heeft mensen nodig om mee te leven en voor te zorgen. Een mens heeft mensen nodig die met hem leven en voor hem zorgen. Moeder had ons nodig zoals wij moeder nodig gehad hebben. En zoals een moeder maar moeder wordt in de liedevolle zorg en aandacht voor haar kinderen zo worden kinderen maar volwassen in zorgende en aandachtige liefde voor hun ouders. Ouders bereiden een plaats voor kinderen. Kinderen nemen ouders bij zich op. En gelovigen herinneren zich hierbij dat ander woord van de Heer Jezus: „Ik was

vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen”. Nu heeft de Heer haar overgenomen. Ook dit is een geloofsvisie. Maar van dat geloof leven wij, van het geloof in een God die eens gezegd heeft: „Kan een vrouw soms haar kindje vergeten? Kan zij haar hart sluiten voor het kindje dat uit haar eigen schoot is geboren? Wel, zelfs al zou zij dat kunnen, Ik, Ik vergeet u nooit! Zie, Ik heb uw naam gegrift in de palm van mijn hand en Ik denk voortdurend aan het huis waar gij woont”.

Mijn kinderen en kleinkinderen, ik dank u omdat gij mij hebt opgenomen en voor mij gezorgd. Wil diep geloven dat God mij nu heeft overgenomen en voor mij zorgt zoals Hij ook voor u zorgt. Wij staan allen gegrift in de palm van zijn hand.

+

Fernand en Paula
CAPIAU-VANDENDRIESSCHE, *haar kinderen*;

Alain CAPIAU,
Judith CAPIAU,
Serge CAPIAU,
Viviane CAPIAU,
Sabine CAPIAU, *haar kleinkinderen*;

De families DE LEEUW; FOUCQUET;
CAPIAU; ROOS;

danken u om uw gebeden
en gewaardeerde deelneming.