



Dankbare herinnering aan

Mevrouw  
**Louise De Leeuw**

weduwe van de heer  
Modest Broodcooren

geboren te Sint-Lievens-Esse  
op 17 januari 1904 en godvruchtig overleden  
te Zottegem in het AZ Sint-Elisabeth  
op 9 oktober 1996, na het  
Sacrament der zieken te hebben ontvangen.

De families Broodcooren, De Leeuw, Van Passenhove  
en Van Melckebeke danken u voor uw medeleven.

Stilletjes heb je ons verlaten  
in de kortere dagen  
die de herfst met zich meebrengt.  
We voelden het aankomen  
maar toch...

Duizend kleine diensten  
heb je bewezen,  
steeds zonder morren.  
Je aanwezigheid was voldoende.  
We verstonden elkaar  
zonder woorden.

Moeder, je hele leven  
heb je getracht  
je levenswijshheid, je tevredenheid,  
je rust en vrede  
ons te leren.

We beloven jou  
al die kleine dingen  
te bewaren in ons hart.

Moeder, het was fijn met jou te leven,  
we zeggen je dan ook geen vaarwel.  
We zien elkander weer.  
Heer, geef haar nu de eeuwige rust.

De namis zal opgedragen worden in de dekanale kerk  
van Zottegem op zaterdag 26 oktober 1996 om 17u30.