

De dood is de weg tot het leven.



ZALIGE GEDACHTENIS

van MEVROUW

Maria DE LEEUW

Echtgenote van Mijnheer

ALFONS MEULENIJZER

geboren te Ophasselt de 4 september 1902 en
er godvruchtig overleden, 26 april 1964.

Voorzien van de Genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Martelaar, zijn niet alleen zij die hun bloed
vergieten voor hun geloof, maar ook zij, die in
een langdurige ziekte hun pijnlijk lijden in ver-
duldigheid aan God opdragen.

Met bittere tranen bewenen wij het afsterven
van deze edele vrouw, maar wij bewaren in ons
hart de zoete gedachtenis van hare deugden.

Zij was een voorbeeldige echtgenote en moe-
der. Haar leven was slechts goedheid en zelfop-
offering.

De rechtvaardige, al wordt zij door de dood
verrast, zal in veiligheid zijn; immers de schie-
lijke dood is niet te vrezen maar de onvoorziene.

Dierbare echtgenoot, heb duizendmaal dank
om al hetgeen u voor mij gedaan hebt. Uw lief-
de en genegenheid hebben mijn bitter lijden
dragelijk gemaakt en mij steeds geholpen om
moed te hebben. Vaarwel! Tot weerziens in het
hiernamaals.

Beminde kinderen, blijft mij steeds in uw ge-
beden indachtig, want de ware liefde vergaat
nooit, maar wordt bekroond en vereeuwigd in
de hemel. Weest de steun en troost van uw goe-
de vader, hij verdient het. God zegene en be-
ware U!

Beste familieleden, vergeet ook gij mij niet in
uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.



De familiën :

DE LEEUW,
MEULENIJZER,
DE NEVE en
VERGALLEN,

*zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar
voor Uwe bliken van kristelijke deelne-
ming in de rouw die hun komt te treffen*

Uitg. F. De Vos. Koster. Ophasselt