

"Zalig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden." Mt., 5, 9)

†

In dankbare herinnering aan het stichtend leven van

Bertha, Johanna, Carolina, Ghislena De Lens

dochter van wijlen Karel-Lodewijk
en Clemence De Vleeschouwer

Overboelare 30 - 10 - 1898
Geraardsbergen 7 - 2 - 1990.

Ere-onderwijzeres, lid van
de Bond der Kristelijke Gepensioneerden,
ere-penningmeesteres van C.O.V.
Geraardsbergen.

Gesproken uit een stoer katholiek gezin had zij iets van die stoerheid bewaard in haar principiële kristelijke levenshouding. Zij, die ongehuwd gebleven was, werd de liefheb- bende moeder van velen, in de klas, in de buurt, in de familiekring. Principeel sterk, maar, als het er op aankwam, met de zachtheid van een zorgzame verpleegster en de milde vergevingsgezindheid van een begrijpend hart. Zij realiseerde op een bewonderenswaardige wijze het woord van de schrift: "zuivere en onbevleete vroom- heid in de ogen van onze God en Vader

is dit: wezen en weduwen opzoeken in hun nood, en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld" (Jak., 1,27). Zij zocht geen lof of dankbaarheid, maar kon zelf diep-dankbaar zijn voor de vriendelijkheid die zij mocht ervaren en voor de zorg waarmee zij, vooral in haar laatste levensjaren, werd omringd. Gesterkt door gebed en sacramenten van de Kerk kon zij haar levenseinde tegemoet zien met de sereniteit van hen die diep geloven, en zich gemakkelijk losmaken van geld en goed. Daarom kan men haar leven een geslaagd leven noemen, want zij liet overal een spoor na van voorname zachtmoedigheid en grenzeloze hulpvaardigheid. En dit alles gedragen door een onbepert vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid. En de velen die aan haar zóveel te danken hebben, kunnen niet beter doen dan haar te gedenken in hun gebeden, en zich op te trekken aan haar voorbeeld van eerlijke kristelijke levenswandel. De herinnering aan haar zachtmoedige glimlach recht- vaardigt ons om tot haar het woord te richten van de dichter:

"Nu ben je thuis in het wit licht
van Gods aanbiddelijk gezicht
en zul je troosten van daarboven
wie in het wederzien geloven
dat achter lucht en sterren ligt."

(A.v.W.)

Onze-Lieve-Vrouw van de Ouden Berg moge haar geleiden vóór de Troon van haar en onze Heer en God.

De familie dankt U voor de steun van uw gebed en van uw medeleven.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724