



Dierbare herinnering aan

PAUL DE LENS

zoon van wijlen **Karel-Lodewijk** en
Clémence De Vleeschouwer

Geboren op 't Hof te Overboelare op 21
maart 1900 en aldaar rustig van ons heen-
gegaan op 7 februari 1990.

Wij hebben verdrietig maar biddend van
hem afscheid genomen tijdens de plechtige
eucharistieviering in de parochiekerk St.-
Aldegondis op zaterdag 10 februari 1990.

De familie dankt U voor uw gebed en
medeleven.

Louise De Lens,
Leon en Christiane De Lens - Ketsman,
kinderen en kleinkinderen

Pépe.

want zo hebben wij je steeds genoemd en
zul je ook in onze herinnering blijven.

Je was een taaie, ietwat gesloten boer, die
alleen kon genieten bij de herinnering aan
je paarden, je werk op de akkers, de aan-
wezigheid van kinderen om je heen.

Twee momenten uit je laatste levensdagen
typeren je helemaal. Die zonnige dinsdag-
ochtend in februari, daags voor je ons
verliet! Je wou ons overtuigen dat je op
zo'n dag haver zou gezaaid hebben. Zoniet
oogste je 's zomers alleen maar kaf. En
hoe straalden je ogen die laatste zondag
toen ons Charlotje, die je steeds je liefste
schat noemde, je vertederd omarmde.

Je was soms hard en veeleisend voor ons
allen. We begrepen dat wel want de laatste
10 jaren was je gekluisterd aan je zetel en
je bed. Je hebt je moeten overgeven aan de
zorgen van je huisgenoten.

Je zetel van waaruit je waakzaam de
inrijpoort en de binnenhof controleerde,
staat nu gapend leeg.

We zullen je missen, pépé...

Mocht je nu de vrede vinden bij de Heer.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724