

Heer bewaar mij in uw Liefde, waarin ik steeds geleefd heb.



Heer, geef de eeuwige rust aan
MEVROUW

Emma - Marie-Thérèse
DELEPELAIRE

weduwe van de Heer
Omer DE RIDDER

geboren te Oubraken op 6 september 1894 en er godvruchtig overleden in de kliniek St. Franciscus op 17 maart 1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en stervenden.

Ze was Erelid van de bond van het H. Hart en van de boerinnengilde.

Eenvoudig, gelukkig beminnelijk, ongekunsteld, biddend, zich zelf vergetend, zo leefde en stierf de duurzame overledene.

Alle levenswegen van de betreurde overledene vrouw waren schoon daar ze belicht waren door de zoon van haar vroom, diep kristelijk geloof, een rotsvast betrouwen en een offervaardige liefde tot God en de naastbestaanden.

Zij die ons bij de Heer is voorgegaan, was een brave, deugdzame, kristelijke vrouw en moeder, die met een blij gemoed de lasten van het leven droeg. Met onvermoeibare ijver en zorg werkte ze voor het welzijn van haar gezin en de opvoeding van haar toevertrouwde kinders, die ze voorging door woord en voorbeeld. Hoe kristelijk heeft ze het offer aanvaard van dat jonge schone Lenteleven van een van hen. "Het is Gods wil".

Hoe aangenaam en duurzaam ons dit tijdelijk leven ook nu moge toeschijnen, want elk mensenhart snakt naar geluk en vreugde, de Moderne wereld biedt het op alle mogelijke wij-

zen aan maar alleen de Godsgetrouwe zielen kennen de ware vreugde en geluk, met de toegang tot het eeuwig leven.

Tevreden met Gods Wil, ontsliep ze zacht en kalm in de Heer, want zoet en zacht is de dood voor haar die een levendig geloof paart met een zuiver geweten, want in God uiteindelijk vond ze de volle vreugde, het blijvend levensgeluk en eeuwig leven.

Duurbare kinderen, kleinkind, broer en zuster en familieleden ik ga op naar het eeuwig leven, waar ik voor U troost en moed zal vragen in het leven. Ik zegen U allen dankbaar voor uw goedheid en zorgen en wacht op U in de hemel. Bidden we voor elkaar.

Eerw. zusters van het Wit-Gele Kruis heb dank voor uw toewijding en liefdevolle zorgen.

De families Delepelaire, De Ridder, Van de Wat-
tijnse en De Wannemaeker,

diep getroffen door de blijken van genegenheid hen betoond in hun rouw, danken U van harte,

uitg. S. Gyselinck, Oubraken