

Gebruiken wij dit kort en tijdelijk leven om het Eeuwige zo goed mogelijk voor te bereiden.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert DE LEPELEER

echtgenoot van Mevrouw

Anna SURDIACOURT,

geboren te St.-Martens-Lierde op 15 april 1906 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 24 juli 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder 1940-1945.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Ieder mens krijgt in zijn leven zonnige dagen, die altijd te rap voorbij gaan en zo spoedig gevolgd worden met « regen bij tussenspoelen », die ook op het gemoed van de mens zo storend kunnen inwerken.

De jaren van volledige inzet in het zo slopend mijnwerkersleven werden ook voor deze afgestorvene maar al te rap gevolgd door jaren van gedwongen werkonbekwaamheid. Dat is dan ook telkens een harde slag voor iemand die zich uit liefde voor zijn gezin volledig heeft ingezet.

Wie dan in lijden en jarenlange beproeving heeft geleerd God een ereplaats in zijn leven te geven, ontmoet diezelfde God als een tegemoetkomende Vader die in het hart van zijn lijdende kinderen voor een berustende kalmte en een volledige overgave weet te zorgen.

Hij leerde stilaan meer en meer geloven in de kracht van de H. Communie, die hij thuis,

regelmatig en zonder menselijk opzicht ontving in een geheel van sieren mannelijke voomheid en overgave... « Het zal rap weer beteren... ». Eigen leed verbergend wou hij nog moedig alles doorstaan, zijn stille thuis verlaten om de geneeskundige zorg van het ziekenhuis te laten meewerken.

Dierbare echtgenote, nooit was er U iets te veel en dit jarenlang, om mij te helpen als er voor mij moeilijke ogenblikken kwamen; - zo zijt gij mij zoveel mogelijk komen bezoeken in het ziekenhuis en dit met de meeste zorg. Samen met het verplegend personeel kan ik U niet genoeg danken. Bidt nu eens in het bezonder voor mij, opdat ik het U zo gauw mogelijk bij de Heer moge vergoeden.

Familieleden, vrienden en kennissen, vaartwel. Mochten wij allen eens samen zijn in de hemelse heerlijkheid; vergeet mij daarom niet in Uw persoonlijke gebeden en in de wekelijkse Eucharistieviering.

Heer Jezus, ons leven en onze Verrijzenis, wees hem genadig.

Namis: op zaterdag 8 augustus 1978 om 7 u. 30.

De dertigdaagse missen zullen opgedragen worden door E.H. D'Heer te Brakel-Opbrakel.

De families,
danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel