

Geloofd zij Jezus-Christus!



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Emma DE LEPELEER

weduwe van Mijnheer

Raymond MALAISE

Lid van de Bond van het H. Hart

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

geboren te Schaarbeek op 22 april 1876 en godvruchtig overleden te Goeferdinge op 2 januari 1960, voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden

O God, hoe zwaar en onherstelbaar treffen soms Uw slagen, en hoe brengen zij diepe voren van droefheid in onze harten, maar onderworpen aan Uw H. Wil, storten wij te samen. buigen het hoofd en zwijgen.

Heer, Gij rukt me uit een midden van geliefte wezens, maar steunend op Uw allerhoogste wijsheid aanvaard ik met gelatenheid de beslissing welke Gij voor mij hebt toegewezen.

Als wij denken aan uw dienares, o God aan haar zo zuiver leven, aan haar zo teeder en toegenegen hart, aan die moeder die wij verloren hebben, dan wenen wij! Maar wij worden gerust gesteld door de goede voorbeelden, die zij ons gegeven heeft, en door de levendigheid van haar geloof. Zij

telde niets dan vrienden...

Duurbare kinderen, ik weet de scheiding is hard, ik had langer in uw midden willen blijven voor uw geluk en welvaart. De Heer besliste er anders over, troost en droog uw tranen en leeft voort in de herinnering aan de vervlogen gelukkige jaren. Gedenkt mij in uw gebeden vaart wel.

(300 d. afl.)

De familiën DE LEPELEER,
MALAISE,
DUBOIS en
DENIE,

zeer gevoelig voor de blijken van genegenheid hun betoond bij het afsterven van Haar die hun zo duurzaam was,

DANKEN U

Drukk.: Julien LOSSEZ, Geraardsbergen