



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Hector, Frans DE LEPELEER

echtgenoot van Alma BEERENS.

Geboren te Delftinge op 18 oktober 1905
en godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 15 april 1994, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945

De families De Lepelaar - Beerens - Stradiot -
De Vleeschouwer danken U voor uw medeleven
en gebed.

Namis: vrijdag 20 mei 1994 om 19 uur.

Onze duurzame overledene die we vandaag ten grave dragen, hebben we allen zeer goed gekend als een goede echtgenoot, een zorgzame vader en een diep gelovig man. Verbonden als hij was met de natuur, had hij toch ook een zeer bijzonder band met de dieren-groot en klein- om hen te verzorgen en hun pijn te lenigen.

Met Pasen vierden we de opstanding van de Heer uit de dood. Nu mogen we in vertrouwen ook zijn verrijzenis vieren tot eeuwig leven. Bidden wij de Heer van leven en dood dat Hij onze duurzame overledene Hector nu ook opneme in zijn barmhartigheid, hem vergiffenis schenke voor zijn tekortkomingen en hem opneme tot eeuwig leven.

Duurbare familie en goede vrienden, dank om goedheid en vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.



Je was in eenvoud, sterk en groot
en toegewijd aan die U dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van U bewaren.