

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

Bid voor † de Ziel

van Mijaheer

REMI DE LEPELEIRE

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA DE COUVREUR

geboren te Nederbrakel, den 15 October 1895.
en er godvruchtig overleden, den 16 Mei 1947,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

OUD-STRIJDER INVALIED, 1914-18

Heer, in de volledigste onderwerping aan Uw heiligen Wil, loven wij uw aanbiddelike Majesteit. Het goede dat Gij met deze harden slag, ons toegebracht, betrachten wilt, is U alleen bekend! Wat Gij beschikt, o Heer, is goed beschikt.

Een edel hart is nu van ons gescheiden.

Hij was een voorbeeldig echtgenoot en vader. Voor vrouw en kinderen was hij vol toewending en bezorgdheid; voor hen was zijn naarstig werk, zijn echtelijke en vaderlijke trouw en liefde.

De ziekte greep hem onverwacht aan en sloopte onmeedoogend zijn kloek gestel. Hij aanvaarde alles vol overgave en zonder klagen. Hij voelde dat hij ernstig ziek was en liet den priester komen. Gelukkig was hij omdat hij O L. Heer nog mocht ontvangen:

De laatste H. H. Sakramenten en de louterende pinnen hebben hem van menschenlike krankheden gereinigd en voorbereid om met vertrouwen vóór zijn Goddelijken Rechter te verschijnen. De kristen sterft niet maar vindt het ware leven in het graf.

Welbeminde echtgenoot, aanvaard edelmoedig en gelaten het offer dat God U vraagt; ik dank U voor uw liefde en zorgen mij betoond. Geliefde kinderen, uw geluk was mijn trots God ontrukkt mij nu aan uw innige liefde, maar roept mij tot een beter leven. Zijn H. Wil geschied! ... Denkt veel aan vader en bidt voor hem; weest gehoorzaam aan moeder en schenkt haar uw liefdevollen steun. Want wie zijn ouders eert, zal welvaren op aarde,

Duurbare vrienden, blijft ook gij mij in uw liefde en gebeden gedenken.

Jesus, Maria, Jozef!

(7 j afl.)

Mevrouw Remi DE LEPELEIRE, geboren Bertha DE COUVREUR en kinderen;

De Familiën DE LEPELEIRE en DE COUVREUR;

Bedanken U voor de blijken van deelneming.