

Herinnering
aan ons afscheid van

Osita Delesie

24.12.1912 - 7.12.1993

Vrouw
en
Moeder

Wij nemen afscheid van een fijne vrouw, een trouwe moeder.

Wij die haar omringden en waardeerden buigen met weemoed het hoofd.

Osita kende het bijzonder geluk van haar werk haar hobby te maken.

De zaak van haar man en later van Piet heeft haar hele leven gevuld en vervuld.

Zij bezat de zeldzame gave mensen met mensen in contact te brengen

Wij zullen haar missen : haar heldere stem, haar vertrouwde handschrift, haar alertheid. Nee, voor haar rinkelt de telefoon niet meer tot laat in het avonduur.

In onze herinnering leggen wij tastend de beelden vast waarmee wij haar morgen nog nabij zullen zijn.

Moeder, klein van gestalte maar groot in de vriendschap, wij danken je omdat je was zoals je was : mild en genegen, maar bovenal aanstekelijk blij van humeur.

Je hebt met dappere moed je hart laten uitkloppen, dankbaar en attent voor wie je tot op het laatst omringden.

Wij durven zeggen : je blijft bij ons, een dierbare parel die we lang in handen mochten houden.

't Was goed...

Voor uw vriendschap in haar leven,
voor uw medevoelen bij haar heengaan,
danken U van harte :

Henri Vershelde

Piet Vershelde en verloofde Sofie-Anne

de families : Delesie, Vershelde, Adams, Declercq

Namis in de kapel van het klooster op 4 januari om 19 u.

Rouwl. Fun. Van De Vijver - Zulte - druk. De Waele