



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

René DELESTREE

echtgenoot van Mevrouw Elza MACHTELINCKX,
geboren te Everbeek op 25 december 1931 en
godvruchtig overleden te St.-Lambrechts-Woluwe
op 19 december 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families DELESTREE, MACHTELINCKX,
COSIJNS, DE LEPELEIRE,

danken U oprecht voor uw blijken van
oprechte deelneming en gebed.

Namis : maandag 13 januari 1992 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., - Brakel

9192

15

Dierbare echtgenoot en vader,

uw plots heengaan heeft ons allen diep getroffen. Waarom moest gij, beminde echtgenoot en vader, zo plots van ons heengaan, terwijl wij zo een behoefte hadden aan uw grote genegeheid en vaderlijke liefde.

Met dankbaarheid zullen we U blijven gedenken, uw herinnering zal verder blijven leven in het hart van ons allen en zal ons steun geven in het verder leven.

Zeer beminde echtgenote en lieve kinderen, ik wenste nog lang bij u te blijven, doch onze Hemelse Vader heeft het anders gewild en mij tot zich teruggeroepen. Dank voor de tedere zorg waarmee ge mij steeds hebt omringd. Blijf elkaar steunen in mooie en moeilijke dagen. Bidt voor mij. Ik bid voor u vanuit de hemel.

Beminde kleinkinderen, zorg voor elkaar en denk soms nog eens aan grootvader.

Familieleden, vrienden en kennissen, ik neem afscheid van u en vraag mij te blijven gedenken in uw gebeden.