

Genomen uit de mensen
Aangesteld voor de mensen. (Hebr. 4,5)

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
ZEER EERWAARDE HEER

Petrus, Edmondus DE LETTER

geboren te Sleidinge op 8 januari 1879, priester gewijd te Gent op 24 mei 1904, coadjutor te Sint-Amandsberg 6 oktober 1904, onderpastoor te Denderbelle 4 september 1907, onderpastoor te Burcht 18 februari 1910, onderpastoor te Lokeren 26 mei 1919, onderpastoor te Maldegem 8 maart 1924, pastoor te Sint-Maria-Latem 30 augustus 1931, pastoor te Sint-Lievens-Esse 25 september 1935, nam ontslag op 15 maart 1967, godvruchtig overleden te Sint-Lievens-Esse op 21 november 1975 gesteert door de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

71 jaar lang heeft onze ere-pastoor in zijn breviergebed en in het heilig misoffer de noden van zijn mensen aan de Heer toevertrouwd. Daarvoor was hij priester geworden om tussen God en de mensen te staan als een biddend, vermanend, onderrichtend en vergevend man. Die taak heeft hij voorbeeldig volbracht met de hulp van Gods genade en de bijstand van de moeder maagd Maria.

Hij viel op door zijn vroomheid tot Onze Lieve Vrouw. Geen dag ging voorbij of hij las het rozenhoedje. Op het feest van Maria's opdracht voerde Zij hem bij haar Zoon.

Hij was een man recht voor de vuist, uit één stuk, die een vaste lijn trok in zijn leven en er ook naar handelde. In zijn spraken en handelen kende hij geen omwegen. Geen bedrog is in zijn leven te vinden.

Hij was een werkzaam man. Naast de vele uren die hij doorbracht in de kerk, die hij lief had, nam hij nog de tijd om de zieken te gaan bezoeken en in het verenigingsleven aanwezig te zijn.

Hij was een vredelievend man. Onenigheid, verdeeldheid, ruzie nam hij niet. Hij trachtte alles ten goede te leiden.

Hij was een geliefde pastoor. Bij zijn jubileum op Pinksterdag 1974, toen onze ere-pastoor zijn 70 jarig priesterschap vierde, heeft hij voor de zoveelste keer, de genegenheid van zijn parochianen ondervonden. Velen wensten hem voorspoed en gezondheid toe, om hem te kunnen viëren bij zijn honderdste verjaardag. De Heer heeft er anders over beschikt.

Dierbare familieleden, bidden wij voor elkaar. Gedenkt dat ons afscheid tijdelijk is. Wij zien elkaar terug bij de Heer. Ik dank u om uw genegenheid.

Mijn trouwe huishoudsters, zoveel jaren hebt gij mij vol toewijding bijgestaan. Ik dank u voor alles. God vergelde het u.

Eerwaarde Zusters der H.H. Harten, dank om uw offervaardigheid tijdens mijn ziekte. God zegen u en God beware u.

Collega's priesters, persoonlijke vrienden en geburen die mij zo dikwijls hebt bezocht, gij die mijn steun en vertroosting waart, hebt dank.

Mijn oud parochianen blijft mij gedenken in uwe gebeden.

Maria Koningin der priesters, bidt voor mij.

De familie DE LETTER,
dankt voor de oprechte blijken van christelijke deelneming in rouw en gebed.

druk. van boxstaal - begraf. den tandt, herzele