

Bid voor de zielerust
van zaliger

Of your charity pray
for the soul of the late



MATHILDE DE LICHTÉ

weduwe van widow of

JULES VAN DE VELDE

echtgenote van beloved wife of

CHARLES DOBBELAERE

Geboren te born at

Knesselaere, Belgium, July 9, 1885

Godvruchtig overleden Piously deceased

te at

St. Boniface, Manitoba, December 17, 1966

voorzien van het strengthened by

Heilig Oliesel Extreme Unction

Begraven op het Buried in the

kerkhof te cemetery of

St. Alphonse, Manitoba, December 22, 1966

Wie goed geleefd heeft, moet de dood niet vrezen, want deze is alleen een overgang naar het echte vaderhuis, waar ongestoord en blijvend geluk zal genoten worden in eeuwigheid.

Wie kan zeggen wat het is een goede vrouw en een beste moeder te verliezen? Zoals de dappere vrouw uit het evangelie muntte zij uit door een voorbeeldig leven dat aller eerbied afdwingt. Bezielde met een levendig geloof was zij vurig en toegewijd in de dienst des Heren, altijd in de weer voor het welzijn van haar beminden, en steeds gereed om haar medemensen te helpen. Zulk een leven niet aldus een grote troost zijn in het uur van de dood, een rijk aan verdiensten voor de eeuwigheid.

Beminde echtgenoot, we leefden gelukkig te zamen. Last en kommer, vreugde en leed deelden we samen. God roept me tot zich. Wees gelaten en kloekmoedig; 't zal zulk een vreugde zijn als we elkaar in de Hemel zullen weerzien.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vaarwel! Bemint elkander, dient God getrouw en leeft zo dat ge de dood niet hoeft te vrezen. Bidt voor mij opdat we elkaar mogen terugvinden in de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!