

†

Heer, wil genadig ons gebed aanhoren en geef de  
eeuwige rust aan de ziel van

MEVROUW

## ODA DE LIE

weduwe van Mijnheer  
Oscar MENSCHAERT

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 25 december 1873  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel  
op 31 december 1963,  
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis».

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

De schoonste nagedachtenis van deze dierbare  
overledene is het voorbeeld van een diep kristelijk  
leven.

Als echtgenote en moeder heeft ze steeds de ge-  
boden van de Heer voor ogen gehouden en ze heeft  
haar kinderen een schone, goede opvoeding gegeven.  
Zij was de sterke vrouw waarvan de H. Schrift  
spreekt. Dag en nacht zorgde zij voor haar gezin.  
In dankbare eerbied heeft ze dan ook een schone  
oude dag gekend te midden van haar kinderen.

«Dat de engelen haar nu in het paradijs geleiden  
en haar brengen voor de troon van de Allerhoogste».

[Uit de liturgie van de overledenen]

Maria, goede Moeder, in vreugde en smart heb  
ik uw H. Naam met liefde en betrouwen aanroepen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor  
uw liefhebbende toewijding en zorgen. Ik ga U  
voor naar het eeuwig geluk bij vader en vandaar  
wens ik U allen een zalig nieuwjaar. Bidt voor mij  
in uw dagelijkse gebeden en in de HH. Missen.

Familieleiden en vrienden, tot weerziens bij de  
Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Families

DE LIE,  
MENSCHAERT,  
VAN DE MAELE,  
VAN DE MERGEL,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.