

Wat stierf dat zal herleven
Zo zeg Ik, en daar is
voor al wat werd misdreven
Bij Mij vergiffenis !

G.G.

†

Moge dit een vroom aandenken zijn en
een uitnodiging tot gebed voor

MEVROUW

MATHILDE DE LIGNE

weduwe van de Heer

ALBERT VAN DEN NEUCKER

geboren te Voorde op 3 januari 1890 en god-
vruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te
Zottegem op 21 juli 1981, gesterkt door Gods
Sacramentele Genade.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Heer, we danken U voor de moeder die Gij
ons gegeven hebt; voor haar geloof waarin
zij ons is voorgegaan, voor de liefde en de
warme geborgenheid van haar moederhart.

Voor ons, die achterblijven, is de dood een
droef mysterie. Voor de afgestorvene zelf is
dit heengaan veeleer een blij, glorievol ge-
heim: de aankomst in de eeuwige bestemming,
de grote openbaring van Gods heerlijkheid.

Menige tegenslag gaf aan haar bestaan een
diepe en waardevolle zin. Zij trachtte alles
naar mensenmaat te dragen met een taai ge-
duld.

Met de dichter mag zij herhalen:
« Mijn leven was wel zwaar en hard
maar toch zó waar te leven.

Het was mijn vreugde, mijn geluk,
mij steeds te mogen geven.
Het leven is een kort verblijf,
weldra wordt het een scheiden,
ik sterf, maar 'k weet eens zie 'k U weer
in 't licht van Gods verblijden ».

Beminde kinderen, teergeliefde kleinkinderen
en achterkleinkinderen, beste familieleden en
vrienden, hebt dank voor alles.

**De families DE LIGNE, VAN DEN NEUCKER,
DAEM en DE CROO,**

**danken U van harte voor de blijken
van innige deelneming in hun rouw.**

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90
Begr. Galle Rudy, Ninove. Tel. 054-33.22.31