

**A.
V. V. K.
V.**

Trouw tot de dood,
Vlaanderen wordt groot ;
Als gij morgen valt en ik blijf alleen,
Kameraad, 'k blijf trouw en ik vecht voor twee !

†

In gelovig vertrouwen zijn wij in gebed
verenigd bij het afscheid van
de heer

BEN DE LIL

weduwnaar van mevrouw
Mieken Vandenbroucke

Geboren te Geraardsbergen op 16 januari
1914 en na een moedig gedragen ziekte
thuis overleden op 26 augustus 1992, ge-
sterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Oud-Kajotter, Oud lid van de K.W.B.
Ere-Voorzitter van het ouderkomitee
van K.S.A. Geraardsbergen.

Lieve Pa,

De herfst was al in zicht toen de dood je kwam halen. Het is het einde van een lange pijnlijke strijd, van zware operaties en van een ongeneeslijke ziekte die je moedig hebt gedragen.

Je leven was niet gemakkelijk. Zo heb je steeds hard moeten werken. Zwaar, vuil en hard labeur, waaronder zelfs je gezondheid heeft geleden. Je deed het echter met liefde voor je gezin, om ons alles te kunnen geven.

Het leven heeft je ook niet gespaard. Verdriet en ellende, pijn en lijden waren je deel. Maar vooral de plotse en veel te vroege dood van ons moe heeft je diep getekend. Deze slag kwam je nooit te boven, dat voelden we, dat wisten we.

Toch bleef je ondanks alles een optimist, iemand die van het leven hield.

Zo kon je uren gaan wandelen en het was je grootste plezier om onderweg met vrienden te staan praten. Want je hield van de mensen, je was graag onder vrienden. Dit ondervonden je makkers in de K.W.B., de leden en ouders van de K.S.A. en op het laatst je medebewoners in de flats.

Vooraf bij de K.S.A. was je graag. Bezoekdagen op onze kampen waren voor jou een feest en je beschouwde het als een grote eer om als eerste voorzitter van ons ouderkomitee je voor onze groep te kunnen inzetten. Hiervoor wil ik je danken Pa.

Je was ook een overtuigd Vlaming. Iemand die er niet voor terugschrok om voor zijn overtuiging uit te komen en zelfs op de bres te gaan staan.

Nu is het voorbij pa. Je lijden en je zorgen. Nu ben je, samen met moeder, gelukkig in het eeuwig Vaderland.

We zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

We zullen je missen Pa.

Je kinderen en kleinkinderen van wie je zeer veel hield en ook je zuster Marie-Madeleine zijn ervan overtuigd dat ook jij dankbaar en gelukkig bent voor de zorgen en bijstand, naar ieders vermogen, die je hebt gekregen en waardoor je, volgens je eigen wil, bent kunnen thuisblijven.

We nemen nu afscheid van je pa, doch eens zien we mekaar terug. Deze zekerheid hebben we door ons geloof.

Dank voor al het mooie dat je ons gegeven hebt en wees voor altijd gelukkig. Vaarwel!

" IN HOUWE TROUWE "

De families

De Lil, Vandenbroucke, Dehondt en Marcus danken u voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Durk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert. Geraardsb. - T. 054-411724

