



Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen zijn trouwe dienaar

**DE HEER**

**Edgard DE LIL**

weduwnaar van

**Mevrouw Maria VAN WALLEGHEM**

geboren te Geraardsbergen  
op 14 oktober 1905 en er op 6 juli 1990  
vredig overleden, gesterkt door de sakramenten der stervenden.

Heer, niet verheft zich mijn hart,  
mijn ogen vermeten zich niet.  
Bedaren liet ik, verstillen mijn ziel  
als een kind bij zijn moeder geborgen.  
(Psalm 131)

Als de tijd gekomen was  
heeft de zachte broeder dood  
het licht gedooft  
de kruik bij de bron gebroken

het rad stilgelegd boven de put  
de deuren gesloten  
de levensgeest gevoerd  
op het pad naar de eeuwige woning  
naar God die hem gaf.

Door een mist van tranen  
staren zij die nog blijven  
de reizigers na  
die niet meer omkijken.

Liefde vol omklemmen hun handen  
de afscheidsgeschenken  
de gaven die God hem verpandde  
omdat hij Hem welgevallig was :  
geloof en kennis  
kunstzin en wijsheid  
rechtgeardheid en mildheid  
en een levensader vol vreugde.

De families DE LIL, VAN WALLEGHEM,  
VIEUVALET, SAMIJN

danken U voor Uw gebed.

---

van de maele