

gelukkig stil in god geloven
als diepe wonden 't herte slaan . (G.G.)

Bid voor de zielerust van

De Heer

Gerard DELMAIRE

echtg van Georgette Van Nieuwenhuize

geboren te Volkegem op 28 januari 1926 en in
de Heer ontslapen te Gent op 20 februari 1985
gesterkt door de H. sacramenten der zieken

Uw deelname in het verlies van iemand die ons
zo lief was, schonk ons veel troost.

Georgette Van Nieuwenhuize

Koland en Annie Delmaire-Lannau

Eric en Jeanine Delmaire-Schittecatte

Willy en Nicole Waegeman-Delmaire

Johan en Sigrid Delmaire-Bogaert

De families

DELMAIRE en VAN NIEUWENHUIZE

Met het heengaan van deze geliefde en toe-
gewijde echtgenoot en vader is de rijkste schat
uit ons leven verdwenen.

In al zijn eenvoud was hij begaafd met grote
wijsheid en in zijn toewijding tot ons, onze
grootste kracht.

Vader werkte niet voor zich zelf, maar zonder
berekening voor vrouw en kinderen.

Hij gaf zich zelf totaal, om de zijnen een aan-
gename thuis te bezorgen.

Dierbare echtgenote, ik hoopte nog vele jaren
aan uw zijde te mogen blijven.

Onze Lieve Heer heeft het anders geschikt:
buigen wij het hoofd voor de goddelijke voor-
zienigheid: Gods wil geschiede op aarde als in
de hemel.

Dierbare kinderen, ik vertrouw moeder toe aan
uw kinderlijke genegenheid. Ik weet dat gij
goed zult zorgen voor haar, zult steunen en
t oosten in haar lijden.

Bid allen voor mij regelmatig vooral wekelijks
in uw mis.

God zegene en beware u in zijn liefde
Heer Jezus geef hem de eeuwige rust.

pvba Funeralia Zwalm - 499 354 - druk Morre

10.24/2/85 d. van 10.30 uur Koningin Beatrixkerk