

Voor Uw getrouwen, Heer, wordt het leven  
omgezet en niet ontnomen. (Jo, II, 25)



## GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

## EUGENIE DELMOTTE

weduwe van

### VICTOR VAN WIJMEERSCH

geboren te Oprakel de 9 October 1869  
en er overleden de 4 Maart 1954.  
Gezalfd met de H. Olie.



God alleen weet wat eenieder van ons heilzaam  
is en zalig waarom Hij ons allen een verschillend  
einde laat overkomen.

Voorzeker heeft de Heer haar ook gereed en  
bereid gevonden: in de hemel zal men het honderd-  
voudige loon ontvangen voor alles wat men hier  
zoo trouw en edelmoedig heeft vervuld. Wat is  
de dood voor de rechtvaardige? Een rust; het  
einde van de arbeid des levens, de beloning zijner  
beproevingen de prijs en de kroon van zijn moe-  
digen strijd. (H. Joan. Chris.)

"Wil wie smeekt, genade betonen, die Maria  
hebt vergeven, en den moordenaar zelfs deed le-  
ven, mij ook hebt Gij hoop gegeven. (Off. Def.)

Ontsla, O Heer, de zielen van alle overleden  
gelovigen van allen band der zonden. En laat  
hen door den bijstand uwer genade aan het ge-  
recht der wraak ontkomen en het geluk van het  
euwige licht genieten. (Tract. v. overl.)

Bemide kinderen, moeder heeft U plotseling  
en onvoorzen verlaten. "Gedenk o mens, dat  
gij van stof en as zijt en tot stof en as zult we-  
derkeren." Deze woorden had een priester een  
dag voor mijn afsterven nog tot zovele mensen  
gezegd "en... moeder ging heen. Blijft eensge-  
zind, volgt de goede voorbeelden van uw moeder.

Gij allen, die mij kende, bidt voor mij,

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.

(300 dagen afl.)



De Familiën DELMOTTE en VAN  
WIJMEERSCH ;

Bedanken U oprecht voor  
de blijken van deelneming  
in rouw en gebeden.

---

Nederbrakel Druk. W. O. Surdla court.