

†

BIDT TOT GOD VOOR DE ZIEL VAN

PHILEMON DELMOTTE

echtgenoot van

MARGRIET VAN DAMME

Hij werd te Ophasselt geboren op 17 januari 1914. Hij overleed schielijk te Voorde op 13 april 1964. Hij ontving "in extremis", de sacramenten van de stervenden en de pauselijke zegen. Hij was lid van de bond van het H. Hart.

Op onverwachte wijze werd de betreurde dode uit ons midden weggenomen. Hij had zo pas zijn dagtaak volbracht. Vermoeid van het werk en bezorgd om de zijnen keerde hij huistoe. Op enkele stappen van zijn familiekring werd hij, door een pijnlijk ongeval, naar het eeuwige vaderhuis geroepen.

De velen die hem hebben gekend en van hem hebben gehouden zullen hem blijven gedenken. Hij was een zeer goed mens, werklustig en altijd welgezind. Hij hield van de grote, schone natuur, als van een boek, waarin Gods wonderwerken beschreven staan. Hij hield van zijn vele vrienden, wier genegenheid hij honderdvoudig beantwoordde. Hij hield vooral van zijn vrouw en van zijn kinderen, wier liefde hem onbeschrijflijk gelukkig maakte.

Zeeerbemide echtgenote, tracht niet het mysterie van Gods wonderbare wegen te begrijpen. Zet al uw aandacht op het kruis. Daar zult gij leren dat de liefde van God de Vader verenigbaar is met de smartelijke dood van zijn eigen Zoon. Denk vooral aan Pasen. Kort geleden hebben wij samen de verrijzenis gevierd in biecht en communie. Wij weten dat sterven niet het laatste is. Het eeuwig leven en het onvergankelijke geluk, die erop volgen, zijn van onvergankelijk meer belang dan alles wat er voorafging. Twijfel er niet aan, God heeft u en mij in staat geacht om deelgenoten te zijn aan het lijden van Christus. Hij zal ons ook aan zijn verrijzenis deelachtig maken.

Zeergeliefde kinderen, weest ervan overtuigd dat uw vader voortleeft in de hemel. Ik blijf uw vader. Geef mij een ereplaats in uw gedachten, in uw woorden en in uw gedragingen. Blijft moeder beminnen, steunen en begrijpen. Houdt van elkander zoals ik van elk van u gehouden heb.

Ik dank al mijn familieleden en vrienden om hun goedheid jegens mij. Blijft aan mij denken in uw gebeden, in het bijzonder gij, mijn jongste broer, in de heilige mis van iedere dag.

Blijft allen, in eenvoud en geloof, uw beste doen op aarde. Samen met al onze dierbare gestorvenen wil ik u eraan herinneren dat gij op deze wereld slechts onderweg zijt, om uiteindelijk samen te komen waar ik nu ben, in de onverwoestbare vreugde en in de eeuwigdurende liefde, bij God ons aller Vader.