

GELOOFD ZIJ JEZUS- KRISTUS.



## Bid voor de ziel

van Mevrouw

# SOPHIE DELMOTTE

weduwe in 1ste huwelijk van Mijnheer

PIETER TERNOOT

in 2de huwelijk van Mijnheer

EDMOND GYSELINCK

geboren te Opbrakel de 3 Augustus 1872,  
en er godvruchtig overleden de 11 Juli 1953.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Lid van de Confrerie van het H. Hart.



Heer, al wie U dient is zeker dat, indien hij beproefd is geworden in zijn leven, hij zal beloond worden; indien hij in verdrukking is geweest, hij zal verlost worden, want Gij verheugt U niet in onze verdrukkingen maar na tranen en zuchten overlaadt Gij ons met vreugde. Zij bedroefde zich niet, morde niet tegen God over de ellenden die haar overvielen, maar zij bleef moedig en onbeweegbaar in de vrees des Heren volharden.

Eenvoudig en rechtgeaard leidde de duurzame overledene een werkzaam leven in plichtbesef en levendig geloof.

Zij voelde stilaan haar einde naderen en toch omdat het nog zo onwaarschijnlijk bleek daarom was dit sterven nog verrassend en pijnlijk.

Duurbare Zoon, Schoondochter en Kleinkinderen het was mij een genoegen bij U te zijn en met U samen te leven. Ik dank U voor de grote genegenheid en goede zorgen. Helpt mij nog door uw gebeden bij God. Van uit de hemel zal ik over U waken en U zegenen.

Bemide Zusters en Familieleden Vaartwel.  
Goede Eerwaarde Zusters die mij tot het einde hebt bijgestaan, U dank ik voor uw opofferingen.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

De vier akten.

(12 j. afl.)



Om uw troostend gebed en uw blijken van genegenheid danken U.

Mr & Mevr. Alfons TERNOOT-  
GALIEGUE ;  
Mr & Mevr. Albert VAN HAELEWIJN-  
TERNOOT ;

Mr Hermes TERNOOT ;  
Mr Frans TERNOOT ;  
Mevr. We Victor VAN WYMEERSCH-  
DELMOTTE kinderen en kleinkinderen;  
Mevr. We Remi MARREZ-DELMOT-  
TE kinderen en kleinkind ;  
De Familiën DELMOTTE, TERNOOT,  
GYSELINCK ;