



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

VICTOR DELMOTTE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA STERCK

geboren te St. Antelinks op 13 januari 1906 en
schielijk overleden te Zottegem op 12 juni 1980,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de bond der H. Barbara.

Gelukkig de mens die leeft in trouw aan de
Heer en steeds bereid is rekenschap te geven ;
al komt dan de dood als een dief in de nacht,
hij komt niet als een vreemdeling maar als een
te verwachten gast die 't loon brengt van de
Heer voor jarenlange trouwe dienst.

Van de dierbare overledene mag dit naar waar-
heid gezegd ; als goede en eenvoudige dienst-
knecht des Heren heeft hij zonder verpozen
dagelijks zijn taak aanvaard en volbracht in diep
geloof en Godsvertrouwen. En al is hij van ons

heengegaan, op het onverwacht, wij weten dat de
Heer het best de wegen kent waarlangs hij zijn
trouwe dienaars bij zich ontbiedt in het eeuwig
vaderhuis.

Beminde echtgenote en kinderen, steeds waren
mijn zorgen en liefde voor U en ook gij hebt
mij met tedere liefde omringd. Dat uw liefde mij
niet verlate zo verlaat ik evenmin u want we
blijven één in de familie der kinderen Gods, de
gemeenschap der heiligen. We blijven door ons
offers en gebeden mekaar een hulp en troost.

Mijn Jezus barmhartigheid !

**De families DELMOTTE, STERCK,
VROONHOVE en DE NEVE,**

danken U voor de blijken van diep kristelijk
meeleven.

Drukk. Van Ruyskensvelde - Tel. (091) 60 05 78