

Omwille van het doorstane lijden
zal hij het licht mogen zien. (Jes. 53, 11)

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

MAURICE, HENRI DELMULLE

echtgenoot van Mevrouw

HORTENSE DE KEYSER

**Oudstrijder - Krijgsgevangene 40-45
Lid van de Bond der Gepensioneerden**

geboren te Berchem-Vlaanderen op 25 december
1905 en godvruchtig overleden te Kluisbergen
op 11 mei 1981 gesterkt door de H. Sakramenten.

God laat, door de onvolmaaktheid van de
stoffelijke schepping, het geluk van deze we-
reld vermengd zijn met droefheid, tegenslag en
veel geestelijk en lichamelijk lijden. Misschien
doet Hij dat wel opdat wij een ander leven
zouden betrachten dat beter is, gelukkig zonder
leed en pijn, en duurzaam.

Onze dierbare overledene heeft ruim zijn deel
gekregen in de pijnlijke wederwaardigheden van
het leven. Twee kinderen verliezen, twee oor-
logen meemaken, een als kind en een als sol-
daat, krijgsgevangenschap, zwaar lichamelijk
gehandicapt worden, genoeg om er de moed bij
te verliezen.

Maar Maurice is geestelijk overeind gebleven
zeker dank zij de genegenheid en goede zorgen
van zijn echtgenote en kinderen.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij lief
en leed gedragen, dank voor uw grote steun en
om uw inzet om mij thuis te kunnen houden,
gij hebt het mogelijk gemaakt dat ik van ons
huis kon overgaan naar het hemelse vaderhuis.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, gij
waart de zon van mijn leven, blijft nu ook de
steun van Moeder.

Vele goede vrienden, vergeet mij niet in uw
gebed.

Mevrouw Maurice DELMULLE, geboren Hortense
DE KEYSER, zijn echtgenote,
Lucien en Gerarda DELMULLE-CARDON,
zijn kinderen,

Alain DELMULLE,
Sylvie DELMULLE, zijn kleinkinderen,
De families DELMULLE-DE MAN en DE KEYSER-
DE WOLF,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**