

... als straks de klokken zouden luiden voor Hemel-
vaartdag, droegen wij te ruste

HEER

KAREL DELNATTE

Echtgenoot van Mevrouw Clotilde DE VRIENDT

Van Karel zal al wie hem kende zeggen: hij was een goed mens, eenvoudig van omgang, rechtschapen; een volksvriend

De werklust had hij mede van huis uit. Wat hij ook ondernam, het moest af zijn, sterk, schoon. Lijk hijzelf. Hij wist ook voor wie hij werkte: voor het bemind gezin, hun verdiende welstand, geluk.

...Voor God. De Heer! Heer in hart en huis. Men knielde er in familiaal gebed; betrouwde op Zijn zegen; diende Hem met liefde.

Of hij een goed gemoed had? - Vraagt het aan de zijnen; vraagt het aan zijn zo geliefde kleinkinderen: hij kon jolen met hen; vraagt het aan zijn begaanheid met al wie met hem werkten, aan zijn sympathieke dienstgereedheid; aan zijn attentie, - dicht bij het sterven, dat al wie iets deden voor hem: zijn bezorgde zusters, zijn broers, en schoonzoon, van harte moesten bedankt.

Wij blijven hem gedachtig; zijn schrelende naastbestaanden, zijn schoonbroer-priester; allen die van hem hielden.

Aan het strand van de eeuwigheid ontmoeten wij weer onze dierbare doden.

Mevrouw Karel DELNATTE-DE VRIENDT,
Architect en Mevrouw Luc ALLAERT-DELNATTE,
Mejuffer Martine ALLAERT,
Mejuffer Dominique ALLAERT,
De families DELNATTE, VERHAEGHE, DE VRIENDT en DEDEURWAERDER.

zijn echtgenote;

zijn kinders en kleinkinders;
en DEDEURWAERDER.

Danken U voor de blijken van deelneming.

Alg. begr. ond. J en A. Debels Doornikwijk, 70

Drukk. Castiaing - Kortrijk.