

„Wie in mij gelooft zal leven”



Tot vrome nagedachtenis aan

De heer Firmin DE LOOR

geboren te St.-Maria-Lierde op 25 augustus 1901 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Hospitaal te Geraardsbergen op 10 juli 1977. Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Mijnwerkersbond.

„Voor uw gelovigen, Heer wordt het leven niet weggenomen; het wordt slechts veranderd en komt dit aardse leven op te houden, dan staat in de eeuwigheid een hemelse vorming gereed.”

Deze woorden uit de begrafenis zijn voor ons allen een troost wanneer wij rouwen om een dierbare die ons ontvallen is.

Hier in het rustoord, zolang hij dat heeft kunnen doen, heeft hij zich edelmoedig ten dienste gesteld en heeft hij hulp geboden aan de ouden die met hem in het rustoord verblijven en nog meer tegemoetkomende hulp nodig hadden dan hijzelf. Voor deze schone menselijke houding tegenover zijn evenmens zal de Heer hem loven.

Dierbare familie, ik dank U voor de genegenheid die ik van U mocht ondervinden; ook voor de bezoeken die U mij bracht en voor uw hulp in mijn laatste levensdagen.

Betuigt mij verder nog een Kristene nagedachtenis van een vroom gebed.

H. Hart van Jezus, wees mij barmhartig.

De families

DE LOOR, EECKHOUT,
VAN DEN DOOREN en
VAN NIEUWENHOVE

**danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.**

Uitg. Mw J. Haegeman - Steenhuize