

Gegroet o Kruis, onze enige hoop.

Gedenk in uw vroom gebed de ziel van
DE HEER

JOZEF DE LOOR

weduwnaar van Mevrouw
Zoë VAN DEN DRIESSCHE

geboren te St.-Maria-Lierde, op 22 november
1896 en godvruchtig overleden te St.-Martens-
Lierde, op 6 maart 1973, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
zegen.

Lid van de Oudstrijders 1914-1918
en Vuurkruisers.
Gepensioneerde mijnwerker.



De families DE LOOR, VAN DEN DRIESSCHE,
BAUWENS en VAN CAET,

danken U innig voor uw bliken van
deelneming en gebeden.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Hij was zacht van karakter, goed van hart
en minzaam in zijn omgang met de mensen.
Overall bracht hij gezellige vreugde door zijn
vriendelijkheid en zijn eenvoudige openhar-
tigheid. Hij vond die vreugde in een zuiver
geweten, dat gedragen werd door diepe
godsdienstzin en trouwe plichtvervulling.

Wie gaarne gezien wordt door de mensen
wordt ook dikwijls uitverkoren door Kristus
om met Hem de kruisweg te gaan.

De aftakeling die de jaren meebrengt
bracht hem dan ook in het ziekenhuis waar
hij even gelijkmoedig de wil van de Heer
aanvaardde zoals hij onverschrokken voor
zijn gezin het harde mijnwerkersleven en
voor zijn land het gevaar van de frontlinies
op zich nam.

Zielsgelukkig mocht hij naar zijn kinderen
terugkeren om er nog enkele maanden te
genieten van hun zorg en dankbare genegen-
heid.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank U voor alles wat Gij voor mij gedaan
hebt. Dankbaarheid die schuil gaat achter
duizend kleine attenties, doen zoveel deugd
aan de mens in de herfstjaren van het leven.

Treurt niet zoals de mensen die geen ge-
loof hebben. Ik mag een nieuwe Lente te-
gemoet gaan die eeuwig duren zal bij ons
aller eeuwige Vader. Bidt allen voor mij in
familie en niet minder in de Zondagmis, op-
dat ik er dra Uw aller voorspreker mag zijn.

H. Jozef, patroon van de goede dood en
mijn Patroon, wees gij voor mij de beste
voorspreker.