

« God zal u behoeden voor eeuwig ».

(Uit ps. 121).

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARIA DE LOOR

weduwe van de Heer

VICTOR MORNIE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 25 oktober 1838 en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde op 24 februari 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.



De families **DE LOOR, MORNIE,**

BAUWENS en BERTHOUIL,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

« Wij weten het : als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis » (2 Kor. 5,1).

Aan het einde van elk mensenleven staat een God om elkeen te verwelkomen in Zijn Vaderhuis. Op onze reis naar de eeuwigheid heeft die God ons een veilige gids meegegeven, Jezus-Christus, die van Zichzelf mocht getuigen : « Ik ben de weg, de waarheid en het Leven ».

De wenken en raadgevingen van deze veilige gids heeft Maria tijdens haar leven steeds nauwkeurig en stipt gevolgd. Zij geloofde in de kracht van Gods nabijheid en vond sterkte in haar geloof om de beproevingen die het leven haar niet heeft gespaard te boven te komen. Haar naastbestaanden en haar evenmensen vonden steeds bij haar het begrip, het goede woord, de hulp die zij nodig hadden. Daarom zal ze nu Christus' woord mogen vernemen : « Wat gij aan de minsten van Mij gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan ». Wat is een mens gelukkig die bij zijn levenseinde kan terugblikken op een eenvoudig, diep-gelovig leven dat in blijde dienst stond van God en van de medemens !

« Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij deze mens gezondheid en levenskracht geschonken. Voor haar en voor ons die zij zo dierbaar en genegen was, was het een reden om U blijvend dank te zeggen. Nu dit leven ten einde liep, bidden wij U : wil haar belonen naar werken, en vrede schenken in Uw onvergankelijk licht. Door Christus onze Heer ».

Begrav. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49