

Zalig die in de Heer sterven !



BID VOOR DE ZIEL VAN

M E V R O U W

**Mathilde DE LOOR**

**Weduwe van Mijnheer**

**Nicodeem DE COKER**

geboren te Velzeke-Ruddershove op 13 januari 1889 en er haastig overleden op 13 februari 1971. Gezalfd met het H. Sacrament van de Zieken.

Zij was lid van de Kristen Bond voor Gepensioneerden.

---

Met de vrij onverwachte dood van deze brave vrouw, is een eind gesteld aan een stil en voorbeeldig leven voor God en de evenmens.

Mathildeken was sympatiek. Haar aandenken zal in ere blijven bij al'en die haar kenden. Zij was immers een van die vlijtige werkzame mensen die altijd tevreden en gelukkig zijn met hun leven van eenvoud en hard werk. Een leven dat gans opging in blijmoedigheid van geest, in goedhartigheid en in toewijding voor haar gezin.

Haar afsterven zal leemte brengen in de thuis van haar familiekring, maar ook in de

harten van haar kinderen en kleinkinderen die haar zo lief hadden en die haar roem en haar eer waren. Ook haar vrienden gepensioneerd zullen haar missen om haar opgeruimdheid en blijde noten waarmee ze de vergadering dikwijls aangenaam maakte.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, familieleden, het is hard u te moeten verlaten, maar ik draag in de hemel de herinnering mee van uw innige liefde en genegenheid. Ik dank er u om en vraag u een vurig gebed.

Vrienden van de bond, de dood verbreke onze vriendschap niet, vaarwel en bid voor mij.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.



Mijnheer en Mevrouw Emiel De Coker-  
Seeuws, haar kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Laurent Faquaet-De  
Coker en kind Franky;

Mijnheer Marcel De Coker,  
haar kleinkinderen en achterkleinkind.

De familiën De Loor, De Coker, Roekhout en Pien,

**danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.**