

Christus heeft het kruis doorstaan en ons bevrijd van de blijvende dood
Hij is verrezen en schenkt ons eeuwig leven.
(Pref. II v.d. gewone zondagen)



BID VOOR DE HEER
Omer DE LOOR

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN DAMME

geboren te St. Maria-Lierde op 26 november 1904 en er overleden op 8 augustus 1970, nadat hij in aanwezigheid van gans zijn gezin de sacramenten der zieken vierde en de pauselijke zegen ontving.

Wij leven maar wij weten niet voor hoe lang, en gelukkig, want hoezeer wij ook de dood nabij weten, toch overvalt hij de mens als een dief in de nacht.

Voor deze mens was de dood een bevrijding. Pijn, leed en smart zijn hem niet gespaard gebleven. Hij heeft het ondervonden dat het leven broos en vergankelijk is. Hij kon dit gebed tot het zijne maken :
Heer God, laat mij sterven opdat ik ophoud te sterven. Want zolang wij hier leven voelen wij onophoudelijk de prikkel van de dood, zijn we ziek en sterven elke dag. Maar wanneer we voor de wereld dood zijn, dan leven we eerst echt en hoeven in eeuwigheid gevaar noch dood te vrezen. Want onze dood in de tijd betekent het einde van de dood en de aanvang van het leven.

Heer Jezus Christus, die gestorven zijt en van de dood weer opgestaan, geef dat ik spoedig uw stem mag horen en tot het eeuwige leven mag ingaan, waar overvloe-

dige vreugde en vrede is, het hemelse Jeruzalem waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de liefde en de zorgen waarmee gij mij bijgestaan hebt op mijn ziekbed.

Uw liefdevolle zorg betekende voor mij een verzachting van mijn pijn en smart. Blijf trouw aan die liefde en bid voor mij, zo wordt de dood niet een afscheid, maar een hoopvolle verwachting op een blij weerzien.

De families DE LOOR, VAN DAMME, EECKHOUT en VAN DER ZWALMEN,

danken U voor de blijken van medeleven.

L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde