

En wil ik uw leven bezingen
dan worden mijn woorden een lied
een lied van eenvoudige dingen,
van werken en vreugd en verdriet...
dan worden mijn woorden een kroon,
mijn moeder, uw leven was schoon.



IN GODS VADERHANDEN EN IN UW GEBED
BEVELEN WIJ DE ZIEL AAN VAN
M E V R O U W

Rachel, Louise-Marie DE LOOR

echtgenote van de
Heer Aimé, Basilius NECKEBROECK.

Geboren te Velzeke-Ruddershove de 19 augustus 1904 en er godvruchtig overleden de 18 februari 1971. Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden in extremis.

Vandaag ik, morgen gij... De dood kan komen als een dief in de nacht. God, wat kan het leven hard zijn, niemand had kunnen denken dat deze echtgenote en moeder zo plots van ons heen zou gaan. Het geloof in U o God, die ons leven leidt volgens Uw inzichten is het enige dat ons kan sterken en moed geven om in overgave aan Uw wil het kruis te aanvaarden. Wij danken U Heer voor de gave van zulk een moeder. Gans ons leven mochten wij getuigen van haar minzaamheid, haar zorgen en kommer voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Dit zal ons inspireren tot eenzelfde eerlijk leven voor God en evenmens, tot wij ook eens die rust mogen ingaan, die nu haar deel is bij U mij God.

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, gij weet het hoe graag ik U allen

zie dat schijnt nu allemaal voorbij te zijn en toch dit kan niet want « de liefde vergaat nimmer » wees daarvan overtuigd, van bij de Heer blijf ik bij U allen. Ons afscheid ging zo haastig dat wij geen woord meer met elkaar hebben kunnen wisselen doch mijn hart is van dankbaarheid vervuld voor al uw goedheid, uw hulpzaamheid en liefde die ik dagelijks van u heb mogen ervaren. Daarom ben ik ook gerust want gij zult allen voor vader zorgen en blijf ook voor elkaar zorgen, dat is de echte liefdeband die alles en allen aaneen houdt.

Beste familie, vrienden en bureu wat is het leven van een mens toch broos, vandaag is men er nog en morgen niet meer daarom is helpen in het leven het schoonst van al. Dank U voor die hulp en vriendschap die zal ik nooit vergeten en het blijft de moeite waard er voor te leven.

De Heer weze uw loon, vaartwel en tot weerziens.



Voor uw vrome gebeden en troostende bliken van deelneming danken U
De Heer Aimé Neckebroeck, haar echtgenoot
Mijnheer en Mevrouw Marcel Morthier-Neckebroeck en kinderen Willy en Carine,
Mijnheer en Mevrouw Lucien Neckebroeck-Baele en kind Rita,
Mijnheer en Mevrouw Florent Uytterhaegen-Neckebroeck en kinderen Marleen, Hans, Yvan en Sonja,
Mijnheer en Mevrouw Roger Neckebroeck-De Loor en kinderen Krist en Wim,
Mijnheer en Mevrouw Herbert Neckebroeck-De Grootte, .
haar kinderen en kleinkinderen.
De familiën De Loor, Neckebroeck, De Cocker en Middernacht.