

Zij zal de lente niet meer zien
die uitbreekt straks in alle tuinen,
zij mocht haar leven van gebed nu ruilen
voor licht en lucht als nooit voordien
in 't hemelland waar zonder zorgen
het lente is en morgen



In de rustige zekerheid van Gods nabijheid,
werd in het jubeljaar van onze H. Moeder Clara
voor eeuwig in Gods liefde opgenomen

Zuster Marie-Gemma (Cecile Deloose)

Geboren te Puurs op 10 juli 1930 en
godvruchtig overleden te Aalst op 28 februari
1994, gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Gods wegen zijn wonderbaar
Opnieuw wordt de gemeenschap der
Clarissen zwaar beproefd.

Zuster Marie-Gemma, van wie wij gelovig
en dankbaar afscheid nemen, had zelf - in
het vooruitzicht van haar sterven - enkele
gedachten genoteerd die haar heel dierbaar
waren :

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
een dag van vreugde voor ons allen. Ik zal
niet sterven, ik zal leven. Ik zal bezingen

wat God heeft gedaan. Een loflied voor de
Heer heel mijn leven, een psalm tot het
laatst voor mijn God. (Ps. 146)

Inderdaad, gans Zuster Marie-Gemma haar
leven was een loflied voor de Heer. Dank
U God - zo schreef ze - dat Gij mij geroe-
pen hebt als volgelingen van de H. Clara.
Ik ben hier altijd zeer gelukkig geweest.
Haar geluk vond ze in haar stipte gebeds-
leven. 40 jaar lang heeft ze de Heer ge-
diend in een voorbeeldig moniaal leven.
Tot de laatste dag heeft ze hosties gebak-
ken, de tuin was haar domein. Ze leefde
met alles intens mee, vooral met haar
medezusters en familie.

Heer onze God, met een hart dat pijn doet,
maar in dankbaarheid om dit zo toegewijde
leven willen we afscheid nemen van Zuster
Marie-Gemma. Wij weten en geloven dat
zij nu voor ons ten beste spreekt en over
haar gemeenschap en familie zal blijven
waken.

"Naar U gaat mijn verlangen Heer.
Heer mijn God ik ben zeker van U."

E.H. P. De Baere, Pastoor-deken,
directeur van de Gemeenschap
De Zustersgemeenschap van de Clarissen
De Familie Deloose - Tersago

danken u voor uw medevoelen in hun
rouw en uw steun door uw vroom gebed.

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-41 17 24
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - 054-41 12 67