

Wees paraat.



Onvoorwaardelijk trouw aan zijn Belofte  
is de JONGEHEER

## LUC DE LOOSE

zoon van

**Noël en Marie-Thérèse BEYENS**

geboren te Wevelgem, op 6 augustus 1950,  
opgegaan naar zijn Opperhoofd, te Berchem  
(Antwerpen), op 29 december 1967, geheel  
voorbereid door de HH. Sacramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Oud-leerling van de Broeders van Liefde te  
Nederbrakel.

Student van het 2de Economische aan het  
Instituut O.L.V. van Lourdes te Oostakker.

Lid V.V.K.S.-Nederbrakel.

---

"O Heer, uw spoor wil ik volgen, waar-  
heen het ook leide, vrank en vrij, met man-  
nenhart en het hoofd omhoog. Dit is mijn  
belofte als kristen en als scout". Op die  
belofte heeft Luc eenmaal zijn erewoord ge-  
geven en hij is het gestand gebleven, "ge-  
reed tot het vervullen van zijn plicht, vol  
liefde voor de waarheid, vol ijver voor het  
goede". Hij was zo schoon gegroeid tot aan  
de drempel van het volle leven. Hij was be-  
reid voor zijn goede ouders alles te geven,  
om hun liefde waardig te zijn en eenmaal  
hun dromen over hem te vervullen. Hij was  
bereid voor zijn studiemakkers te zijn "de  
onmisbare organisator, een jongen die ver-  
antwoordelijkheid kon nemen en ze durfde  
te nemen". Hij was bereid om zijn dier-

bare scoutstroep eenmaal al dienend te lei-  
den met onbegrensde toewijding. Hij was  
onze beste jongen, onze beste vriend, onze  
beste scout. Hij was ook onvoorwaardelijk  
bereid tot het uiterste offer, het offer van  
zijn jong leven, zonder ooit te klagen, maar  
moedig tot het laatste ogenblik.

Luc, Gij hebt vóór ons de vlag gedragen  
met de volste overgave. Wij vergeten U  
nooit, uw ouders, zusjes en familieleden, uw  
studiemakkers en uw scoutsbroers. Wij dan-  
ken U voor uw trouwe moed, uw weldoende  
vriendschap, uw spoortrekkend voorbeeld.  
Gij en wij, wij blijven "samen voor allen":  
Gij bij de Heer, wij hier op aarde, tot het  
spoor van de Heer en van U ons voor altijd  
opnieuw samen brengt in de Vreugde die  
Gij nu kent en waarheen wij streven.

De Heer en Mevrouw Noël DELOOSE-  
BEYENS, zijn ouders

Mejuffer Ingrid DELOOSE,  
Mejuffer Carla DELOOSE, zijn zusters

De families DELOOSE, DOUCHY, BEYENS  
en HERKELBOUT,

danken U innig voor de diepvoelende  
sympathie bij de rouw die hen treft.

Drukk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.

