

†
Niemand kan begrijpen
hoe je hebt geleden
Niemand kan voelen
wat je hebt doorstaan

Gedenk in uw gebed

De Heer

Julius De Loore

echtgenoot van
mevrouw Maria De Waele

Geboren te Zwijnaarde op 19 november 1924 en
godvruchtig overleden te Gent op 22 maart 2000.
Gesterkt door de ziekenzalving.

Om uw aanwezigheid
Om uw meelevens om uw gebed

Danken u :

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
De families De Loore, Meirlaen, De Waele,
Boterberg

Namis op zaterdag 15 april om 19 uur.

†
hij kon niet wachten

opa gaat weg,
zo ver weg...

je was altijd de snelste klaar !
nu ben je ook de eerste daar...
je houdt voor mij een plaatsje vrij,
ik kom wat later...
Wacht je op mij ?

opa is al weg,
zo ver weg...

ik huil niet,
toch heb ik verdriet :
het is nog niet gedaan,
mijn leven moet gewoon verder gaan

opa is weg,
zo ver weg...

jouw beeld in mijn gedachten
doet de pijn wat verzachten :
in herinnering ben je bij mijn.

opa is weg
en zo dichtbij.

Evelien Moreel