



Gedenk in uw gelovig gebed

de ziel van Mijnheer

ALBERT, ALOIS DELSOIR

echtgenoot van

Mevrouw Anna PEERS

geboren te Zulzeke, op 17 augustus 1910 en
godvruchtig overleden te Ronse op 21 januari 1970
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Het leven is een offer, en het offer vraagt liefde. De liefde kan een lang leven vervangen. God ziet niet naar den duur of den tijd, maar naar de maat der liefde waarmede wij elke dag onze plichten vervullen.

Een werkzaam en gediensdig man is heengegaan. Toen geruimen tijd een verraderlijke ziekte hem overviel, heeft hij in het lijden een goddelijke bron van hoge verdienste gezien. Hoop op beternis en herstel bleven hem bij tot zijn laatste dag.

Hoe graag zou hij teruggekeerd zijn naar zijn toegewijde vrouw, zijn goed gebuurte en vele vrienden.

Zo zal de herinnering, Heer, aan deze goede man in ons hart levendig blijven.

Zijn leven kreeg nog meer waarde voor God, omdat het werd getekend met het kruis.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw liefderlijke zorgen, waarmede gij mij in alle zelfvergetenheid hebt omringd.

Mijn beste zusters, broers, familieleden en talrijke vrienden, ik dank u voor het geluk van onze goede verstandhouding en aangename ontmoetingen; dat is goedheid welke ge zult voortzetten in uw gebed voor mijn zielerust.

Eerwaarde Zusters en Verpleegsters wees gedankt voor uw goede zorgen.

Mevrouw Albert DELSOIR, geboren Anna PEERS,

De families DELSOIR, LIEVYNS, PEERS en
SCHOELINCK,

*danken U voor uw gebeden en
deelneming in hun rouw.*

druk. messiaen, ronse