

«Uw broer zal verrijzen. Wie in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid». (Ev.)



In vrede ruste

de ziel van Mijnheer

Leon DELUSINNE

echtgenoot van Mevrouw

Celeste VANHOOLANDT

geboren te Ronse, de 22 maart 1891 en er
in den Heer ontslapen op 12 maart 1964,
gesterkt door de genademiddelen voor de zieken.

Onze geliefden die bij den Heer gaan, blijven waken over ons. De overblijvende kunnen voortdurend in contact blijven met de overledenen. Ons gebed tot zielerust voor onze duurzame overledene blijft onze enige kracht en troost. Alleen de Heer is de Verrijzenis en het Leven. We geloven in Hem en schenken een rotsvast betrouwen. Hij leidt ons barmhartig en vol liefde naar een veilig doel.

Het leven van deze eenvoudige en werkzame man geeft ons weer een duurzame les : alles gaat voorbij. God en onze ziel blijven.

De beproeving heeft hem de rust na den arbeid gestoord. In God vond hij moed en uithoudingsvermogen om het grote offer te aangaan. Gelukkig de mens die kan bidden.

Mastin, Ronse

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, God lone u voor de genegenheid van deze wereld. Helpt me nu door uw gebed. Zo neemt de dood de echte liefde niet weg.

Beste broeder, schoonbroeders, schoonzusters, familie en vrienden, uw wens was me gelukkig en goed te zien op de wereld. Uw enige wens moet nu blijven : me zo spoedig mogelijk bij den Heer te zien. Bidt veel voor mij.

O.L. Vrouw van Wittentak b.v.o.

Mevrouw Leon DELUSINNE, geboren Celeste VANHOOLANDT, zijn echtgenote;

Mijnheer en Mevrouw Lucien VANOVERTVELDT-DELUSINNE, kinderen en kleinkind;

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Victor VERSCHUEREN-BEATSE, kinderen en kleinkind;

Mevrouw Marcel BEATSE-VANDERGHEYNST en kinderen;

zijn pleegkinderen;

De familiën DELUSINNE, CLEMENT, VANHOOLANDT en VANDERASPOILDEN,

danken u van harte voor de blijken van genegenheid en gebed.