

Heer, geef uw dienaar het geluk dat de wereld niet  
geven kan.

†

BID VOOR DE ZIEL  
van de Heer

## ALBERT DELVAEYE

echtgenoot van Mevrouw  
EMMA VAN DER LINDEN

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 1 april 1916 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 20 januari  
1975, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

De mens kent wel het uur van zijn komen, maar niet  
het uur van zijn heengaan. Gelukkig diegene die zo  
geleefd heeft als hij stervend zou willen bevonden  
worden. Want als wij alles en allen verlaten zijn het  
alleen onze goede werken die ons begeleiden.

Alhoewel ieder mensenleven een dooreenstrengeling  
is van lief en leed, elk huisje zijn kruisje heeft, toch  
moeten wij bekennen dat onze dierbare een zeer  
zwaar kruis te dragen kreeg. Maar de tegenslagen  
en zijn langdurige ziekte hebben hem gelouterd, als  
goud in de smeltoven. Want hoe verduidigd heeft hij  
zijn lijden gedragen. Moge de Heer hem nu voor-  
goed het volmaakt geluk schenken.

Dierbare echtgenote, wij waren voor elkaar een  
steun om onze mizeries samen te dragen. Ik dank u  
voor uw liefde en zorgen. stel uw vertrouwen in de  
Heer die de zijnen nooit verlaat. Bid voor mij.

Familieleden en vrienden, ik ben u dankbaar voor  
uw hulpvaardigheid en genegenheid. Vergeet mij  
niet in uw gebeden.

„Heer, wij bevelen U de ziel aan van uw dienaar  
Albert; moge hij, gestorven voor de wereld, leven  
bij U; en wat hij tijdens zijn aardse leven uit zwak-  
heid heeft bedreven, wil dat in uw grote barmhartig-  
heid uit wissen. Door Christus onze Heer“.

Mevrouw ALBERT DELVAEYE,  
geboren EMMA VAN DER LINDEN, zijn echtgenote;

De families DELVAEYE, VAN DER LINDEN,  
HAUWSTRAETE, DE PESSEMIER;

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming in hun rouw.