

" Door zorg en lijden, vreugde en kruis,
bereiken wij Gods Vaderhuis ".



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

ELZA DELVAEYE

weduwe van de Heer
Hubert BOUSSON

Geboren te Zegelsem op 20 mei 1924
en godvruchtig overleden te Opbrakel
op 14 september 1998.

De grootheid en de trouw van een mens-
leven liggen niet in woorden, maar wel in daden
van geduld, opoffering, liefde en oprechte gene-
genheid. Als kristen halen wij de moed en het
inzicht door ons geloof in God en in verbonden-
heid met onze medemensen.

Zo is het zeker geweest bij onze dierbare
overledene Elza. Zij was een gelovig en goed
mens. Zegen over God heeft zij in eenvoud, eer-
bied en vertrouwen, haar plicht volbracht. Hoe
tevreden was ze niet op de Donkweg, tot het
moment waarop alles zo rap veranderde, het
wegvallen van Hubert, het zoeken... naar opnieuw
geluk!

Steeds gereed om te helpen in K.B.G., hobby-
club, met hoeveel bekommernis en zorg, steeds
gereed om te helpen, want niets was haar teveel.

Zo heeft zij zich vaak, onbewust misschien toch
voorbereid en geschikt gemaakt om bij haar

overlijden bij God te leven. Want God wil niet
dat er iets van een schoon menselijk leven, zoals
Elza dat beleefd heeft, verloren zou gaan.

Als kristen zijn wij ervan bewust dat haar leven
niet geeindigd is, maar alleen veranderd in een
leven dat onze inbeelding voor ons niet vormen
kan. Maar het vertrouwen in het woord van Kris-
tus is ons voldoende. "Ik ga naar de Vader terug
en zal U een plaats voorbereiden".

Beste familie, ik dank U voor uw genegenheid
en gebed, uw troostvolle bezoeken. Eerwaarde
zusters en personeel van St. Franciscus, zoveel
lieve attenties hebben me goed gedaan.

Geburen, vrienden van Hobbyclub en K.B.G.,
het leven heeft zijn moeilijkheden, maar wat
kunnen lasten lichter worden door mekaar gaarne
te zien. Aan allen geen vaarwel, tot weerzien bij
wie alle leven begint en nooit meer eindigd.

O.-L.-Vrouw, hemelse moeder, wees onze voor-
sprak.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

**De families BOUSSON, SOLOME,
DELVAEYE en DE WAELE,**

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Drukk. De Vos. 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Uitvaartvz. BVBA GEERT, Brakel - 055/42 03 80