

Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is 't leven zoet
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.



BID VOOR DE VROME ZIEL VAN MEVROUW

Helena, Francisca DELVAEYE

echtgenote van de Heer Henri PLAMONT.

Geboren te Elst op 18 juni 1914 en godvruchtig overleden in « Home 't Neerhof » te Brakel-Elst op 22 september 1991, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Het is volbracht, zo sprak Kristus aan het kruis toen Hij zijn leven aan de hemelse Vader offerde. Deze woorden kunnen we leggen op de lippen van deze eenvoudige kristene vrouw. God heeft zijn talenten uitgestrooid over de mensen : ieder ontvangt er, de ene meer, de andere minder en in verhouding gaat de Meester eenmaal afrekenen.

Hij gaf haar talenten, geen opvallende, geen grootse, maar Hij gaf haar hetgeen een mensenleven zo gelukkig en zo schoon maakt, ook in het simpele leven van elke dag : liefde, naastigheid, zindelijkheid. Altijd zolang ze kon was ze doende om alles proper en netjes te houden, eerst in haar huisje en daarna in « Home 't Neerhof ».

Zij was een schone ziel en diep-godvruchtig, zonder vleierij, maar ook zonder menselijk op-

zicht diende ze de Heer, zolang ze kon in haar geliefde St.-Ursmaruskerk, samen met Henri naar de Hoogmis.

Hoe gelukkig is de mens wanneer hij op zo'n leven mag terugblikken. Diep kristelijk geloof was de kracht die deze vrouw sterk en onwrikbaar maakte als een rots. Zij mag de Heer nazeggen : « Vader ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij mij hebt opgedragen te doen ». Joh. 17. 4

Mijn beste echtgenote, met U heb ik het leven beleefd zoals ik het had gedroomd. Heb dank voor uw goede zorgen. Die liefde moge nu verder reiken tot over de grenzen van de dood. De Heer sterke U !

Directie en personeel van « Home 't Neerhof » bij wie ik de laatste jaren zo'n goede zorg heb mogen vinden, hartelijk dank.

Beste familieleden, goede burens van Zegelsem, wil ook gij mijn dank aanvaarden en mijn ziel gedenken.

Namis op vrijdag 15 november om 19.30 uur.

De families DELVAEYE, PLAMONT, DE BOCK,
HUBO,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer en Zn., - Brakel